

ALS U MIJ WILT
VERSCHONEN



MARTEN TOONDER

de dropslaven, de verdwenen heer,
de waarde-ring

*Ik ben slechts een
eenvoudig persoon, als
men mij toestaat, schrijft
de heer J. te B. te R, ons
spontaan. Maar onder
mijn vest klopt een
gevoelig hart. Daarom
schoot ik dus vol bij het
lezen van dit boek, dat ik
naast de port aantrof
tijdens het decanteren.*

